

Tjörns äldsta företag bildades 1856

De flesta Tjörnbor känner säkert till Tjörns Härads Brandstodsbolag. Bolagets historia och att alla försäkringstagare är ägare av detta bolag är nog inte lika välkänt. Vid starten 1856 var försäkringstagarna medlemmar och så är det än idag med årsstämma och vald styrelse.

Mycket har hänt på Tjörn och i omvärlden under de cirka 160 år som gått sedan brandstodsbolaget bildades. Från början betalades det ingen premie till bolaget. Istället fick alla medlemmar dela på kostnaden om någon av dem råkade ut för en brand. Denna avgift till föreningen kallades för brandstod och därav namnet Brandstodsbolag. Eftersom verksamheten drevs som en förening fanns det från början en styrelse med både årsmöte och styrelsemöten.

Samhället förändrades

Varför verksamheten startades i mitten på 1800-talet berodde antagligen på att det var då som kommunerna bildades. Före detta hade det funnits socknar och allt bestämdes då på sockenstämmorna. Nu fick människorna själva ta sitt ansvar för hus och hem. Och vad som hände var att alla som hade lite pengar och förstod vikten av att vara med i denna typ av förening blev medlemmar. Tyvärr gällde detta inte alla och Tomas Börjesson, som är ordförande i bolaget, citerar en berättelse från en av Johan Pettersson böcker. Berättelsen handlar om en änka som efter 1856 inte var med i föreningen. Hennes hus brann ner och hon fick ingen hjälp utan ställdes på bar backe.

Fastställda premier efter 100 år

Tjörns Härads Brandstodsbolag blev likaväl som Tjörns Sparbank en etablerad verksamhet för Tjörnborna. Denna



Vid Annons Nytt's besök hos BohusAssuransen på Internationella kvinnodagen hölls också ett styrelsemöte. Vid bordet syns från vänster: Peter Oskarsson, Tom Knutsson, Lars Runarsson, blivande VD Sofie Stenberg, ordförande Tomas Börjesson, Per Jensnäs, Anders Oskarsson och Jan-Åke Axelsson. Saknas på bilden gör Bengt-Åke Farsén. Ordföranden lovade att vid nästa val av styrelsemedlem skall man välja en kvinna.

typ av försäkring som innebar att man hjälptes åt vid olika typer av skador fortsatte troligen fram till början av 1950-talet då alla istället fick börja betala en premie för vad de ville ha försäkrat. Speciellt för den här typen av bolag, så kallade ömsesidiga bolag, var att man ägde allt tillsammans. Bolaget hade en mycket liten central administration och istället fanns det försäkringsombud (kända personer som bodde på olika delar av Tjörn) och till dem vände sig ofta Tjörnborna när de ville teckna en försäkring. Ombudsen fanns ända in på 2000-talet.

Förändringar nödvändiga

År 1977 tillträdde Tomas Börjesson som arbetande ordförande efter Viktor Andersson i Rävval. Kontoret flyttade då från Rävval till Hjärteby, där Tomas bodde med sin familj. Och så har det varit ända fram till i år då de nya lokalerna i Svanvik, efter en brand, äntligen stod klara. Nu är det inte bara så att verksamheten fått nya lokaler utan mycket mer har hänt.

- Det var så, säger Tomas, att redan på 1950-talet visade det sig vara svårt för små bolag att klara sig själva.

Sedan föll det i glömska och när kraven på alla bolag växte kom frågan upp igen. Det var inte bara det rent administrativa på hemmaplan med exempelvis bokslut och årsmöten. Finansinspektionen krävde också olika rapporter och detta måste varje enskilt litet försäkringsbolag klara av för att bli godkända. Detta innebar att frågan om Tjörns Härads Brandstodsbolag skulle vara kvar kom upp. Skulle man gå upp i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som man hade samarbete med eller vad skulle ske. Man beslöt då att behålla det småskaliga, man ville gärna behålla värdet av lokala och personliga kontakter.

Ett annat litet försäkringsbolag

På Tjörn, som har mycket båtar av olika slag, fanns också Bohusassuransen Sjöförsäkringsförening, som hade bildats 1923. Denna förening var också liten och uppbyggd på samma sätt med medlemmar som ägare. Till skillnad mot Tjörns Härads Brandstodsbolag hade detta bolag rättighet att teckna försäkringar i hela Bohuslän. Diskussionerna ledde till att de två

blev ett, men eftersom Tjörns Härads Brandstodsbolag var äldst ville man överta BohusAssuransen och det innebar bland annat att brandstodsbolaget fick ansöka hos finansinspektionen om utökat verksamhetsområde. Detta godkändes och de sammanslagna försäkringsbolagen fick sitt säte på Tjörn. Fusionen blev klar 2014 och det nya namnet blev BohusAssuransen. Nu kunde man försäkra både hus och båtar i samma bolag.

Ny ledning

Eftersom både Tomas och hans fru Agneta, som huvudsakligen skött företaget de senaste åren, numera är pensionärer har det i samband med flytten till Svanvik i månadsskiftet februari-mars också blivit en ny ledning med Sofie Stenberg som chef. Noteras bör att Tomas Börjesson fortfarande är ordförande i BohusAssuransens styrelse. Styrelsen består också till stor del av personer som bor och verkar på Tjörn.

Text och bild: Birgith Åhs